



ET KIG TILBAGE PÅ OKTOBER

En måned går på hæld, og det er tid til at se tilbage på nogle af de hyggelige og livlige begivenheder, vi har haft i sognet.



Vi startede måneden med et inspirerende foredrag af Annemarie Hessellund Beanland: ”FIRS, FED OG FÆRDIG – ELLER HVAD?” Et tankevækkende oplæg om det at blive ældre, gå på pension – og finde friheden i det.



Allerede dagen efter stod den på ”Det er for børn” – fællesspisning i Ellens Hus. Der blev serveret tomatsuppe, godt brød og masser af hygge. Efter maden tog Line børn og voksne med over i kirken, hvor hun læste en historie. Begge arrangementer samlede over 30 deltagere – skønt at se så mange!



Håndarbejdscaféen er fortsat godt besøgt og deltager i øjeblikket på Arken i Greve med et imponerende antal strikkearbejde – hele 1350 stk.!



Den 22. oktober havde vi besøg af folkemusikgruppen PHØNIX, der leverede en forrygende efterårskoncert i en næsten fyldt kirke. Bagefter var der hyggeligt samvær i våbenhuset med vand og øl...





...Og på en lidt kold, men hyggelig formiddag, kom byens børn med forældre og bedsteforældre forbi for at **skære græskar**. Selv om vejret drillede lidt, hjalp varm kakao og pølser med at holde humøret højt.

Vi er også meget glade og stolte over at kunne fortælle, at der nu er startet **et nyt børnekor** i Sdr. Jernløse!

Koret er et dejligt initiativ, som giver børn mulighed for at synge sammen, lære om musik og opleve glæden ved fællesskab gennem sangen.



Der er stadig mulighed for at tilmelde sig, så hvis dit barn har lyst til at være med, er I meget velkomne til at tage kontakt – jo flere stemmer, jo bedre!

Vi glæder os til at følge korets udvikling – og ikke mindst til at høre dem optræde ved kommende arrangementer i byen.



Nyt fra menighedsrådet

I menighedsrådet arbejder vi i øjeblikket med budget 2026. På tegnebrættet er blandt andet:

- En trappe til p-pladsen ved krydset
- En p-plads ved Ellens Hus

Samtidig arbejder vi på at blive endnu mere synlige på sociale medier, så endnu flere kan følge med i alt det, der sker i sognet.





Det sker i november


Glæd dig til en ny måned fyldt med fællesskab og traditioner:

1. Alle Helgen - d. 2. november
2. Strik & hygge - d. 5. november
3. Udflugt til Knapstrup - d. 9. november
4. Spis i fællesskab - d. 11. november
5. Udflugt (Nordvestbanen) - d. 17. november
6. Efterårskoncert - d. 19. november
7. Juledekordationsdag - d. 23. november
8. Fællesspisning (Bylaug) - d. 28. november
9. 1.søndag i advent - d. 30. november


[Se mere på vores hjemmeside](#)



Find mere information om os her

 www.sdr-jernloese-soestrup-kirke.dk

 lkpek@skm.dk

 +45 24 45 54 02

